

«Ένας άγγελος στην λαβωμένη γη» (Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης)

Categories : [BIBΛΙΑ](#)

Date : 30 Δεκεμβρίου, 2018



Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΒΩΜΕΝΗ ΓΗ
Μαρτυρίες καί θαυμαστά γεγονότα
γιά τόν Ἱεραπόστολο τοῦ Κονγκό
π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη
Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος
«Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός»
Θεσσαλονίκη 2018

Ἐπιμέλεια κειμένων:

Αἰκατερίνη Δημοτζίκη, φιλόλογος

Δημήτριος Ἀσλανίδης, φιλόλογος

Νικόλαος Σιώκης, δρ. νεότερης ἱστορίας

ISBN: 978-618-84045-0-2

© 2018, Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός»

Λαγκαδᾶ 190, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 606920 & 602602

e-mail: iersyn@iersyn.gr

Ο Ιεραποστολικός Σύνδεσμος «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» με τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από την κοίμηση του **Ιεραποστόλου π. Κοσμά Γρηγοριάτη** εξέδωσε νέο βιβλίο με τίτλο «**Ένας άγγελος στην λαβωμένη γη**».

Στο βιβλίο καταγράφονται ανέκδοτες θαυμαστές εμπειρίες και βιώματα Κουγκολέζων χριστιανών, κληρικών και λαϊκών, καθώς και αποκαλυπτικά σημεία του μάρτυρα Ιεραποστόλου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

**τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄**

Ἀγαπητοί ἀναγνώστες, παιδιά μου,

Ἀπό τήν πρώτη μέρα, πού ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μέ ὄρισε Ποιμένα καί Πατριάρχη τῆς Ἀφρικῆς, νύχτα καί ἡμέρα προσευχητικά καί σωματικά περιέρχομαι, μέ ὄραμα καί ἐλπίδα, ὅλη τήν Μαύρη Ἥπειρο, ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια μέχρι τό Ἀκρωτήρι τῆς Καλῆς Ἑλπίδας καί ἀπό τό κέρασ τῆς Ἐρυθραίας μέχρι τό πράσινο Ἀκρωτήρι. Παντοῦ ἀντικρίζω φτώχεια, παντοῦ δυστυχία, παντοῦ ἀρρώστιες... ὅμως, παντοῦ μέ περιμένουν μάτια ζωηρά, χαμόγελα πλατιά, χέρια καί πρόσωπα ἀγαπημένα, πού προσδοκοῦν, πού ὑπομένουν, πού ἐπιμένουν καί περιμένουν.

Περιμένουν νά ἀκούσουν καί νά δοῦν στήν πράξη τό Εὐαγγέλιο, γιατί ἀπό λόγια καί θεωρίες ἔχουν χορτάσει. Καί τότε ἀνεβάζω τά μάτια τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος στόν Οὐρανό καί ζητῶ ἀπό τόν Χορηγό τῆς Ζωῆς, νά φωτίσει νέους ἀνθρώπους νά ἀναλάβουν τό μεγάλο ἔργο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῶν Ἐθνῶν, διότι «*ὁ μὲν θερισμός πολὺς, οἱ δὲ ἔργαται ὀλίγοι*» (Ματθ. 9,37).

Μ' αὐτές τίς σκέψεις, μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί εὐγνωμοσύνη πρὸς τήν μορφή τοῦ Μάρτυρα Ἱεραποστόλου π. Κοσμά Γρηγοριάτη, προλογίζω τό νέο βιβλίο «**Ένας Άγγελος στήν λαβωμένη γῆ**», πού ὁ Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Άγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός» ὀφειλετικῶς ἀφιερώνει στήν ἱερά του μνήμη, ἐπί τῆ συμπληρώσει τριακονταετίας ἀπό τόν μαρτυρικό καί ἀδόκητο θάνατό του.

Καρπός εὐλαβοῦς καί ἔνδοξης ποντιακῆς ρίζας ὁ παπα-Κοσμάς, ὠδηγήθηκε ἀπό τούς μακαριστοὺς γονεῖς του Δημήτριο καί Δέσποινα Ἀσλανίδη ἀπό παιδί στήν Ἐκκλησία, ἐνῶ σάν νέος ἐμαθήτευσε παρά τούς πόδας τοῦ Ἀνεπανάληπτου Ὁμολογητοῦ καί Ἁγίου Ἱεράρχου Ἀγουστίνου Καντιώτη, ἀπό τόν ὁποῖο μύηθηκε στήν Ἱεραποστολή καί τό ἀκούραστο καί φλογερό του σθένος.

Μέ τον παπα-Κοσμά μᾶς συνδέουν δύο σπουδαῖα γεγονότα. Τό πρώτο, ὅτι εἴμαστε καί οἱ δύο ὁμογάλακτοι Ριζαρίτες σπουδαστές, καί τό δεύτερο ὅτι εἴχαμε κοινό Πνευματικό Πατέρα, τόν μακαριστό [π. Γεώργιο Καψάνη, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου](#)

[Ἁγίου Ὁρους](#), ἀπό τόν ὁποῖο διδαχτήκαμε τήν ἀγάπη καί τήν διά βίου ὀλοκληρωτική ἀφοσίωση στήν Ἁγία Ἐκκλησία μας καί στήν Ἱεραποστολή. Ἡ μορφή, ὡστόσο, τοῦ μακαριστοῦ παπα-Κοσμά εἶναι σπάνια, διότι δέν ἦταν μόνον ἕνας φλογερός Ἱεραπόστολος, ἀλλά κατέβηκε στήν Ἀφρική μέ μεγάλα ὄραματα.

Δέν ἔκτιζε μόνο ἐκκλησίες καί δέν δίδασκε μόνο τό Εὐαγγέλιο. Εἶχε καταλάβει, ὅπως ὁ προστάτης του Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κοσμάς ὁ Αἰτωλός, ὅτι ἔθνος χωρίς κατά Θεόν μόρφωση δέν ἔχει μέλλον, γι' αὐτό ἄνοιγε σχολεῖα, δίδασκε τούς ἀνθρώπους νά καλλιεργοῦν τήν

γῆ, τούς πρόσφερε γεωργικά μηχανήματα, ἴδρυσε τήν περίφημη φάρμα, ἀπό τήν ὁποία συντηροῦσε τό Ἱεραποστολικό Κλιμάκιο καί τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, μέ πράξη καί ὄχι μέ λόγια, δίδασκε στούς ἰθαγενεῖς τήν προσευχητική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας

μας... Ἔτσι στό σύντομο πέρασμά του ἀπό τό Κουγκό, ὑπῆρξε φωτιστής καί διαμορφωτής, ὄντως ἕνας ἐπίγειος Ἄγγελος, πού ἄφησε τά ἴχνη του στίς ψυχές τῶν Ἀφρικανῶν καί τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου του στήν ἀγαπημένη Ἀφρική.

Ὁφείλουμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη καί ἀπονέμουμε τήν πατρική μας εὐχή καί Πατριαρχική εὐλογία στόν συγγράψαντα τό νέο βιβλίο μοναχό Δαμασκηνό Γρηγοριάτη, ὁ ὁποῖος γιά πολλά ἔτη ὑπηρετεῖ ταπεινά τήν Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική, ἀλλά καί ὅπου ἄλλοῦ ἢ Χάρις τοῦ Θεοῦ τόν ὀδήγησε, ὅπως καί στόν Πρόεδρο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός» κ. Δημήτριο Ἀσλανίδη, ὁ ὁποῖος συνεχίζει τό ἔργο τοῦ πατέρα του, κ. Γεωργίου Ἀσλανίδη, πού γιά πολλά χρόνια στηρίζουν ἠθικά καί ὑλικά τό ἔργο τῶν Ἱεραποστόλων στήν Ἀφρική ἀλλά καί ὅπου γῆς, ἐμπνεόμενοι ἀπό τό ἅγιο παράδειγμα τοῦ Μάρτυρα παπα-Κοσμά, τοῦ δικοῦ τους ἀνθρώπου ἀλλά καί τοῦ δικοῦ μας, διότι τώρα ἀνήκει σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία, διότι κατά τήν Γραφή, «καί ἔσται ὁ ἀνὴρ, ὃν ἄν ἐκλέξῃται Κύριος, οὗτος ἅγιος» (Ἀριθμ. 16,7).

Διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄
ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει
τῆς Ἀλεξανδρείας
τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα, 11 Ιουλίου 2018, είμαι και πάλι για πολλοστή φορά στό Κολουέζι τοῦ Κουγκό. Σέ ἕξι μῆνες συμπληρώνονται τριάντα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Ἀδελφοῦ μας παπα-Κοσμᾶ. Ἐπιζοῦν ἀκόμη πνευματικά του τέκνα, ἐργάτες καί Ἱερεῖς του. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ψάχνοντας μέσα στά θυλάκια τῆς μνήμης τους, εἶχαν πολλά νά μᾶς ἀποκαλύψουν. Γι' αὐτό, ἐκπληρώνοντας ἐπιθυμία καί ἄλλων φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὁμογένεια, ἦρθα νά συναντήσω καί νά συνομιλήσω μέ τούς πρώτους χριστιανούς καί παλαιούς συνεργάτες τοῦ παπα-Κοσμᾶ.

Ὅ,τι θαυμαστό καί πρὸς οἰκοδομήν ψυχῆς συνέλεξα, ἀπετέλεσε τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, τό ὁποῖο ἀποσκοπεῖ νά ἀναδείξει ἀνέκδοτες μέχρι σήμερα καί ἀνείπωτες μαρτυρίες καί ἀλήθειες γιά τήν μορφή καί τό ἔργο τοῦ Ἱεραποστόλου, οὕτως ὥστε νά δοξάζεται

ὁ Τριαδικός Θεός «ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος», ἀλλά καί γιά νά διαιωρίζεται ἡ μνήμη τοῦ ἀειμνήστου Πατρός πρὸς ἔμπνευση καί μίμηση στό ἱεραποστολικό σκάμμα ἡμῶν τῶν νεωτέρων.

Ἡ πρώτη μου κάθοδος στό Κολουέζι συνέβη ἀρχές Ἀπριλίου τοῦ 1990, ἕνα χρόνο μετά τόν θάνατο τοῦ παπα-Κοσμᾶ, καί ἔκτοτε διασυνδέθηκα μέ πνευματικά τέκνα τοῦ παπα-Κοσμᾶ, μέ ἐκλεκτούς Ἱερεῖς καί λοιπούς συνεργάτες του. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι τότε οἱ χριστιανοί στήν ἐκκλησία τίς Κυριακές καί τίς γιορτές κρατοῦσαν κι ἀπό ἕνα κομποσχοῖνι στό χέρι τους. Ἀφοῦ ἔμαθα μετά ἀπό ἕξι μῆνες τήν γλώσσα τους, μπορούσα πλέον νά συνομιλῶ μαζί τους. Ἔτσι πληροφορήθηκα πολλά ἄγνωστα γεγονότα γιά τήν προσφορά τοῦ παπα-Κοσμᾶ. Τίς συμβουλές πού ἔδινε στούς χριστιανούς, τήν διδασκαλία τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ μέ τό κομποσχοῖνι, τήν ἐπιμονή πού ἔδειχνε νά μή φύγουν ὅσοι βαπτίζονται στήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία.

Οἱ συζητήσεις πού ἔκανα μέ ἀρκετά καί ἀξιόλογα πρόσωπα, τά ὁποῖα εἶχαν μία ἄμεση σχέση μέ τόν μακαριστό παπα-Κοσμᾶ, μοῦ προκάλεσαν μεγάλη χαρά καί συγκίνηση. Κατά τήν πολυετῆ ἐπαφή καί συναναστροφή μου μέ Ἱερεῖς, συνεργάτες καί νέους τοῦ Κλιμακίου μας, εἶχα πληροφορηθεῖ ἀρκετά θαυμαστά σημεῖα, ἀλλά καθώς ἄρχισα τήν συλλογή μαρτυριῶν, δέν ἀνέμενα ποτέ μία τέτοια πληθώρα ἄγνωστων μέχρι σήμερα γεγονότων. Ἄνθρωποι, τούς ὁποίους γνώριζα ἐλάχιστα ἢ καί καθόλου, ὅταν ἔμαθαν ὅτι ἐνδιαφέρομαι νά γράψω ἱστορίες καί γεγονότα ἀπό τήν

ζωή και τούς ιεραποστολικούς αγώνες του παπα-Κοσμά, ήρθαν αϋθόρμητα να μου μιλήσουν. Διηγούνταν με απλότητα και ειλικρίνεια, καθώς τέτοια είναι και η ζωή τους, απλοϊκή και ανεπιτήδευτη. Στίς αφηγήσεις τους δεν διέκρινα κάτι υπερβολικό ή φτιασιδωμένο, αλλά μία αυθεντικότητα στην διήγηση των θαυμαστών σημείων που μου εξιστορούσαν.

Επίσης, με εντυπωσίασε ιδιαίτερος η διαπίστωση ότι για τούς γηγενείς ο παπα-Κοσμάς υπήρξε, όχι μόνον ο πνευματικός τους πατέρας, αλλά και συγχρόνως ο κοινωνικός οδηγός και ο κατά μείζονα βαθμό συντελεστής της βιοτικής τους αναμόρφωσης. Η αγάπη του απέναντί τους ήταν ολοκληρωτική και αστείρευτη. Θα μπορούσα, αν γνώριζα και μη ορθόδοξους χριστιανούς, να χτυπούσα τις πόρτες αυτών που είχαν ποικιλοτρόπως ευεργετηθεί από τον ορθόδοξο παπά. Νά ζητήσω κι απ' αυτούς πληροφορίες για τον παπα-Κοσμά. Δεν τό έκανα. Δεν είναι και εύκολο αυτό τό έργο. Περιορίστηκα να συνομιλήσω με ανθρώπους ορθόδοξους χριστιανούς μας, που έζησαν μαζί του. Τόν βοήθησαν, τόν αγάπησαν. Δέχθηκαν τίς ευεργετικές του προσφορές.

Ίσως, μερικές από τίς συλλεχθεισες πληροφορίες γεννήσουν σε όρισμένους απορίες ή και επιφυλάξεις για την γνησιότητά τους. Για του λόγου τό αληθές, όφείλω να σημειώσω ότι δεν κατέγραψα προσωπικές μου θέσεις και πιστεύματα, αλλά επεδίωξα να αποτυπώσω στό χαρτί γεγονότα και μαρτυρίες που συνέλεξα και διεσταύρωσα ως προς την αλήθεια και την αξιοπιστία τους από τούς ιεραποστολικούς συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς, που γνώρισαν, έζησαν και αγωνίστηκαν στό πλευρό του μάρτυρα Ίεραποστόλου. Κατά την συλλογή των πληροφοριών και τίς συνεντεύξεις μου, προσπάθησα να αποδώσω χωρίς ώραιοποιήσεις ή υπερβολές όλες τίς μαρτυρίες. Άλλωστε, ο τελευταίος λόγος ανήκει στον Κύριο της Δόξης, για τόν Άμπελώνα του όποιου «ήνάλωσεν έαυτόν» ολοκληρωτικά, ο ακούραστος εργάτης Του.

Επιπλέον, είναι γνωστό σε όλους μας, ότι οι άγνωστοι και τετιμημένοι εν ουρανῶ δοῦλοι του αληθινού Θεού μας, είναι περισσότεροι από τούς εν τῷ κόσμῳ ανεγνωρισμένους Αγίους της έπουρανίου Έκκλησίας μας και ότι διά μέσου των αίωνων έχουν αναδειχθεί χιλιάδες τέτοιοι άθλητές της πίστεως και της θυσίας, των όποιων τά παραδείγματα είναι έπαρκή και διδακτικότατα για όσους θέλουν να τούς μιμηθούν.

Τά κείμενα που ακολουθούν δείχνουν ότι ο παπα-Κοσμάς έδόξασε την Αγία Τριάδα. Και ο Θεός τόν δοξάζει εν Ουρανοῖς, σύμφωνα με τό άγιογραφικό: «Τούς δοξάζοντάς με δοξάσω» (Α΄ Βασ. 2,30). Έάν ο Θεός θελήσει να τόν αναδείξει και στην ταλαίπωρη Γῆ μας, η κρίση δεν ανήκει σε έμας, καθώς ανεξιχνίαστες είναι οι βουλές Του. Ο παπα-Κοσμάς

ἀγαπήθηκε ὑπερβαλλόντως, διότι ὑπερβαλλόντως ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας καὶ θυσιάστηκε γι' Αὐτήν.

Προσωπικῶς, τὸν τιμῶ ἐκ μέσης καρδίας ὡς ἕναν μεγάλο Ἱεραπόστολο τῶν ἡμερῶν μας, πού ὡς ἄγγελος ἀνοιξε τὰ φτερά του, ἀγκάλιασε τὸν λαό τοῦ Κουγκό εὐαγγελιζόμενος Χριστόν καὶ ὡς «ὀλοκάρπωμα θυσίας» (Σοφ. Σολ. 3,6) χάρισε τὸ σῶμα του στὴν λαβωμένη ἀφρικανικὴ Γῆ.

Εὐγνώμονες γιὰ τὴν θυσία του ἀποτίουν φόρο τιμῆς ὅλοι οἱ φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς, ὅλοι οἱ ἀγωνιστὲς κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἰδιαιτέρως ὅσοι εὐτύχησαν νὰ τὸν γνωρίσουν ἐν ζωῇ.

Ἡ μνήμη τοῦ ἀξιομακάριστου τέκνου τῆς Ὁρθοδοξίας μας, Ἱεραποστόλου τοῦ Κουγκό, παπα-Κοσμᾶ Γρηγοριάτου-Ἀσλανίδη, πού στὶς 27 Ἰανουαρίου 1989 ἔδυσε γι' αὐτὴν τὴν πολυστένακτη γῆ μας, γιὰ νὰ ἀνατεῖλει στὴν ἀνέσπερη μέρα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἄς εἶναι αἰωνία!

Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
Κολουέζι τοῦ Κουγκό
Ἰούλιος 2018

ΣΧΕΤΙΚΟ:

[Ο ἱεραπόστολος π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης. Περιστατικά τῆς ζωῆς του \(Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης\)](#)