

Ο λογαριασμός

Date : Μαΐου 11, 2006

Η ολοκλήρωση της ολίσθησης των τόξων του Ολυμπιακού Σταδίου τόνωσε την αισιοδοξία ότι η Αθήνα θα υποδεχθεί την Ολυμπιάδα πιστή στις δεσμεύσεις του φακέλου της υποψηφιότητάς της. Υπάρχει, παρά ταύτα, ένα κρίσιμο σημείο στο οποίο ο «φάκελος» αποδείχθηκε αναξιόπιστος - μόνον που το σημείο αυτό είναι εντελώς αδιάφορο για τη ΔΟΕ, τις ξένες αποστολές και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας: πρόκειται για το κόστος των Αγώνων, που επιβεβαιώνει δυστυχώς όσους δυσοίωνα προέβλεπαν ότι θα εγγίσει τα τρία τρισεκατομμύρια δραχμές αντί του 1,6 τρισ., για το οποίο έκαναν λόγο οι υπεύθυνοι.

Ο επαχθής αυτός λογαριασμός, οι ανάγκες χρηματοδότησης του οποίου καθίστανται εμφανείς και μόνον από τον εξαναγκασμό της κυβέρνησης να συνάψει έκτακτα δάνεια ύψους 5,75 δισ. ευρώ (ανεξάρτητα από τα όποια ερωτηματικά εγείρει ο τρόπος της σύναψής τους), θα μείνει βαριά κληρονομιά των Αγώνων για τη χώρα· κληρονομιά που θα αποδειχθεί ακόμη βαρύτερη, αν το άμεσο μέλλον επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις όσων προβλέπουν οικονομική επιβράδυνση μετά την Ολυμπιάδα και πτώση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας σε 3% κατά το 2005.

Όλοι, ακόμη και όσοι, όπως η «Κ», ήταν από την πρώτη στιγμή επιφυλακτικοί έναντι της ανάληψης των Ολυμπιακών, ευχόμαστε την επιτυχία των Αγώνων - οργανωτική, αθλητική και οικονομική. Ουδείς, όμως, μπορεί πλέον να παραβλέπει ότι μετά την τελετή λήξης, η λάμψη της διοργάνωσης θα δώσει τη θέση της στην ανάγκη να πληρώσει η χώρα «το μάρμαρο» - και να το πράξει ενώ είναι ομολογημένη από τον υπουργό Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη η δημοσιονομική στενότητα που δένει τα κυβερνητικά χέρια.

Η κατάσταση δεν αφήνει, δυστυχώς, το παραμικρό περιθώριο για εξωραϊσμούς και καθυστερήσεις. Τον Σεπτέμβριο, πριν από την εξαγγελία της οικονομικής πολιτικής από τον πρωθυπουργό, η κυβέρνηση θα πρέπει, με δεδομένο και σαφή πλέον τον «λογαριασμό» των Αγώνων, να επανεκτιμήσει από την αρχή όλα τα βασικά οικονομικά στοιχεία. Δαπάνες, έσοδα, περιθώρια φορολογικών ελαφρύνσεων, επενδυτικά κίνητρα και κοινωνικές παροχές πρέπει να βρεθούν κάτω από το

μικροσκόπιο - και να τεθούν σε νέες βάσεις, ώστε οι δυσβάστακτες υποχρεώσεις, που θα μας κληροδοτήσουν οι Αγώνες, να μην υποσκάψουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας, αλλά και να μην περιαγάγουν σε δυσχερέστερη θέση εκείνο το τμήμα της κοινωνίας που ήδη ζει δύσκολα. Με την παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Με ειλικρίνεια και πνεύμα κοινωνικής συνοχής, αλλά και με ρεαλισμό και πολιτική τόλμη

(Πηγή: "Καθημερινή" 6-6-2004)