

Μονοδιάστατα ολυμπιακά και παραολυμπιακά έργα σε πολυδιάστατη πόλη (Αυτώνη Καρκαγιάννη)

Date : Μαΐου 11, 2006

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες (μπόρα είναι και θα περάσει) θα ανακύψουν όλα τα μεταολυμπιακά προβλήματα, όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές. Θα περάσει καιρός, ίσως και χρόνια, για να συνέλθει η Ελλάδα και η Αθήνα από το «σοκ». Δεν είναι μόνο ζήτημα πόρων. Οι παρεμβάσεις στην πόλη, στο τοπίο, στην οικονομία και στην κοινωνική διάρθρωση ήσαν καίριες, βίαιες και σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, με κύριο σκοπό να υπηρετήσουν όχι τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά τη διεξαγωγή των Αγώνων. Και αν ακόμη υποθέσουμε ότι οι παντοειδείς εισπράξεις θα ισοσκελίσουν τις δαπάνες (πράγμα μάλλον απίθανο), πάλι το ποιοτικό έλλειμμα θα είναι μεγάλο.

Τα ολυμπιακά και παραολυμπιακά έργα αποτελούν τη μαζικότερη και σημαντικότερη παρέμβαση στη φυσιογνωμία και στην εικόνα της πόλης. Αναγκαστικά πάσχουν από μονομέρεια και ελάχιστα αφορούν στη λειτουργία της πόλης. Γύρω από την πρώτη και μάλλον ατελή διαμόρφωσή τους θα οργανωθούν οι Αγώνες, που θα διαρκέσουν 20 μέρες. Θα είναι σαν το πάρτι που αφήνει το σπίτι ανάστατο! Μετά τους Αγώνες τα μονοδιάστατα «έργα» οφείλουν να ενταχθούν στην πολυδιάστατη λειτουργία της πόλης, όπου θα αποδείξουν ή δεν θα αποδείξουν τη χρησιμότητά τους και την αισθητική τους αξία. Θα απαιτηθεί χρόνος, σχέδιο και πρόσθετες δαπάνες. Υπάρχει φυσικά και η άλλη λύση: Να αφεθούν, εν μέρει τουλάχιστον, στην τύχη τους και την αχρηστία τους.

Η δεύτερη και ίσως ακόμη πιο σημαντική βίαιη παρέμβαση είναι η συγκεντρωτική δαπάνη πόρων στην Αθήνα και στην Αττική, σε μία μόνο και ήδη βεβαρημένη περιοχή από το σύνολο της χώρας. Οι νέοι οδικοί άξονες, η Αττική Οδός, η περιφερειακή

Δυτικού Υμηττού, η Λεωφόρος Κηφισού, η Βάρης - Κορωπίου, οι παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη, επιπλέον το νέο αεροδρόμιο και ο προαστιακός, αυξάνοντας, σε πρώτο στάδιο, την ταχύτητα της μετακίνησης, επεκτείνουν τα όρια της πόλης και αναμένεται να συγκεντρώσουν μεγαλύτερο πληθυσμό και περισσότερες δραστηριότητες. Οι απαισιόδοξοι προβλέπουν νέα έκρηξη πληθυσμού και δραστηριοτήτων, που τελικά θα αχρηστεύσει τα πανάκριβα αυτά έργα, που είναι επίσης μονοδιάστατα. Οι αισιόδοξοι ελπίζουν ότι και αυτά θα ενταχθούν στον πολυδιάστατο ιστό μιας μεγαλύτερης πόλης και αναγκαστικά θα συμπληρωθούν και θα ολοκληρωθούν.

Δεν αναφέρομαι στην επίσης μονοδιάστατη διάθεση πόρων για ένα πρόσκαιρο σκοπό, σε μια μόνο περιοχή και τις επιπτώσεις που αναπότρεπτα θα έχει στην οικονομία και στην κοινωνία.

(Πηγή: "Καθημερινή")