

Τα δύο πρόσωπα του Ιανού (Φ. Συρίγος)

Date : Μαΐου 10, 2006

"...Ας πάψουμε λοιπόν να εθελotuφλούμε, γιατί όλο και περισσότερα παιδιά, θαμπωμένα (αυτά και οι γονείς τους) από τη λάμψη των υπερπρωταθλητών έχουν βαλθεί να κυνηγάνε το μεγάλο όνειρο, δηλαδή το αθλητικό κατόρθωμα, που εξασφαλίζει τη δόξα, τον πλουτισμό, την ηρωοποίηση. Και στην προσπάθειά τους αυτή δυστυχώς δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν, με τρόπο ανεξέλεγκτο (άρα εξαιρετικά επικίνδυνο), οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία και μέθοδο τους προτείνουν οι έμποροι της ντόπας."

Στη διάσκεψη υπουργών Αθλητισμού των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης, όλοι επιβεβαίωσαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη διάθεσή τους για την πάταξη του ντόπινγκ. Μάλιστα ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, σε μήνυμά του που διαβάστηκε κατά την έναρξη της διάσκεψης, κάλεσε την παγκόσμια αθλητική κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειές της «ώστε να κλείσουμε οριστικά το δρόμο στη φαρμακοδιέγερση και σε κάθε αθέμιτη πρακτική που νοθεύει το αθλητικό πνεύμα».

Να υποθέσει άραγε κανείς ότι ύστερα απ' όλα αυτά, το φαινόμενο του ντόπινγκ πρόκειται να δεχθεί θανατηφόρα πλήγματα, ή έστω θα περάσει δύσκολες ημέρες; Μόνο οι αφελείς θα μπορούσαν να πιστέψουν κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενώ από τη μια δεν χάνουν ευκαιρία για να κατακεραυνώσουν με τα λόγια (ή και με αναποτελεσματικά μέτρα) τη σύγχρονη αυτή κοινωνική μαστιγα, από την άλλη προτρέπουν τη νεολαία να βρει καταφύγιο στη... φιλόξενη αγκαλιά της!

Πώς γίνεται αυτό; Μα με τα κίνητρα που -όλες ανεξαιρέτως- έχουν θεσπίσει, για την επίτευξη αθλητικών διακρίσεων και την κατάκτηση μεταλλίων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες! Κίνητρα, που σε ορισμένες χώρες (με προεξάρχουσα την Ελλάδα) είναι πολύ δελεαστικά, ώστε οι λεγόμενες αθλητικές επιτυχίες να παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας.

Η υποκρισία στην πλήρη αποθέωσή της λοιπόν, καθώς από τη μία δίνουμε τα ρέστα μας (λεφτά, αποκατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, άδειες ΠΡΟ-ΠΟ, βενζινάδικα κ.ά.) για μετάλλια σε αγώνες υψηλού βεληνεκούς και

από την άλλη παίρνουμε το ματσούκι και πιάνουμε στο κυνήγι τους πρωταθλητές που κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων!

Λες και δεν ξέρουμε ότι ο αποτελεσματικότερος (αν όχι ο μόνος) τρόπος για να διεκδικήσει κανείς κάποιο μετάλλιο σε μεγάλους αγώνες, είναι η ντόπα. Το φαρμάκι, που εκτός από το σώμα των αθλητών έχει δηλητηριάσει το παγκόσμιο αθλητικό οικοδόμημα και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Ας πάψουμε λοιπόν να εθελοτυφλούμε, γιατί όλο και περισσότερα παιδιά, θαμπωμένα (αυτά και οι γονείς τους) από τη λάμψη των υπερπρωταθλητών έχουν βαλθεί να κυνηγάνε το μεγάλο όνειρο, δηλαδή το αθλητικό κατόρθωμα, που εξασφαλίζει τη δόξα, τον πλουτισμό, την ηρωοποίηση. Και στην προσπάθειά τους αυτή δυστυχώς δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν, με τρόπο ανεξέλεγκτο (άρα εξαιρετικά επικίνδυνο), οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία και μέθοδο τους προτείνουν οι έμποροι της ντόπας.

Εχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν, με το δικό μας άναρχο τρόπο γίναμε, αθλητικά, ένα κακέκτυπο της Α. Γερμανίας. Και αυτό κανείς δεν θέλει να το δει, να το παραδεχθεί, να το αντιμετωπίσει. Γιατί εκείνοι που μας κυβερνάνε (γαλάζιοι και πράσινοι) έχουν επιλέξει τον πρωταθλητισμό ως μέσο πολιτικής προπαγάνδας και διαρκούς ανακύκλωσης του συστήματος. Γι' αυτό και μετά το μεγάλο σκάνδαλο Κεντέρη, αντί για εξεταστική επιτροπή και κατάργηση των προνομίων και των κινήτρων, αποφάσισαν διακομματική, που εξασφαλίζει το κουκούλωμα για ό,τι στραβό ήρθε (παρά τη θέλησή τους) στο προσκήνιο.

(Πηγή: "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" - 12/12/2004)