

## **Ποιοι ντοπάρουν (ΑΠΟΨΕΙΣ)**

**Date :** Μαΐου 11, 2006

ΤΑ ΟΣΑ είπε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων. Στεφανόπουλος απευθυνόμενος στους αθλητές ολυμπιονίκες, που δέχθηκε στο προεδρικό μέγαρο, δεν αφορούσαν μόνο τους αθλητές, διότι το σκάνδαλο του ντόπινγκ είναι υπόθεση γενικότερης ευθύνης, ακόμη και των ίδιων των πολιτών.

ΕΙΠΕ ο Πρόεδρος: «Φυλάξτε την ψυχή σας, φυλάξτε το σώμα σας. Μην το θέτετε σε κινδύνους και πειρασμούς». Πώς, όμως, να το φυλάξουν, όταν τους πειρασμούς τούς βάζει και η ίδια η Πολιτεία, με επιχορηγήσεις, με πριμ, με προνόμια που υπόσχεται και δίνει σε όσους φέρνουν μετάλλια;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ οι παροχές του κράτους και των χορηγών, που οδηγούν στη χρησιμοποίηση όλων των μέσων για να διεκδικήσουν οι αθλητές μια θέση στο βάθρο του ολυμπιονίκη. Είναι και το «ντοπάρισμα» από το πλήθος, υποστηριζόμενου και από τα ΜΜΕ, που με τις ζητωκραυγές του ανεβάζει σε βάρη «ηρώων» και «θεών» απλά παιδιά, τα οποία χάνουν κάθε μέτρο και παραμερίζουν το αθλητικό πνεύμα. Γίνονται όργανα του αγρίως εμπορευματοποιημένου, από τεράστια συμφέροντα, πρωταθλητισμού εις βάρος του ίδιου του αθλητισμού.

ΠΡΟΕΤΡΕΨΕ ο Πρόεδρος τους ολυμπιονίκες, χαρακτηρίζοντάς τους «το άνθος του ελληνικού λαού», να προστατεύσουν αυτοί αυτό το άνθος και να μην περιμένουν να το προστατεύσει η νομοθεσία και πρόσθεσε: «Βεβαίως και η κυβέρνηση και η Βουλή θα κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο».

ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ, η νομοθεσία των χορηγήσεων και των προνομίων δεν προστατεύει, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Εξωθεί με τους μεγάλους πειρασμούς στους κινδύνους και για την ψυχή και για το σώμα των αθλητών. Αλλά και η κυβέρνηση και η Βουλή δεν έκαναν «το περισσότερο», δηλαδή όσα έπρεπε για την εξυγίανση του αθλητισμού και για να τηρηθεί η υπόσχεση, ότι η Ελλάδα θα επαναφέρει το περιβόητο ολυμπιακό πνεύμα και θα οργανώσει καθαρούς Αγώνες.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ τα όσα έγιναν, κυβέρνηση και Βουλή δεν μπορούν να κάνουν παρά ελάχιστα, αφ' ενός διότι ο ανταγωνισμός είναι διεθνής και αφ' ετέρου, διότι όλοι θέλουν να ντοπάρεται το πλήθος με μετάλλια, να «αισθάνονται υπερήφανοι» όλοι οι Έλληνες και η πολιτική ηγεσία να πανηγυρίζει ότι τα κατάφερε «να δοξαστεί η Ελλάδα». Το ψυχολογικό ντόπινγκ είναι ακατανίκητο, διότι αποφέρει και πολιτικό κέρδος. Γι' αυτό και θα φτάσουμε σε διακομματικά κουκουλώματα και κανείς δεν θα πει την αλήθεια.

## **Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ**

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<http://alopsis.gr>

---

ΜΙΛΗΣΕ ο Πρόεδρος και για τις αποδοκimasίες που ακούστηκαν στα στάδια, υπογραμμίζοντας ότι: «Δεν ασκείται έτσι ο εθνικός εγωισμός. Αντιθέτως, ταπειωνόμαστε».

ΒΑΡΥΤΕΡΗ, όμως, είναι η ταπείνωση, όταν ένας ολόκληρος λαός ντοπάρεται με ψευδαισθήσεις, μέχρι σημείου μάλιστα να μη θέλει και να μην μπορεί να ακούσει την αλήθεια για το σκάνδαλο του εμπορευματοποιημένου πρωταθλητισμού και των κατασκευασμένων ηρώων.

(Πηγή: "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" - 02/09/2004)