

Ολυμπιακή σπατάλη (ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Date : Μαΐου 11, 2006

Οι προκλητικές υπερβάσεις στα έργα εκτοξεύουν τις δαπάνες στα 9 δισ. ευρώ

Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση ζητούν από τους πολίτες να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά σε γκρίνιες, μεμψιμοιρίες, καταγγελίες κτλ. και με πνεύμα ομοψυχίας να στηρίξουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να κερδίσει η χώρα μας το μεγάλο στοίχημα ανάδειξης της στη διεθνή κοινότητα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η κυβέρνηση έσπευσε από την πρώτη στιγμή να αποδοκιμάσει την αυθόρμητη εξομολόγηση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά που είπε ότι ήταν αντίθετος στην ανάληψη των Αγώνων γιατί φοβόταν το τεράστιο δημοσιονομικό τους κόστος. Σε αντίθετο ακριβώς μήκος κύματος ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιλτ. Εβερτ είπε ότι οι γκρίνιες που ακούγονται για το κόστος των Ολυμπιακών δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι πολλά από τα έργα που γίνονται για τους Αγώνες τελικά θα μείνουν στον ελληνικό λαό!

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έτσι έχουν τα πράγματα και η μεταολυμπιακή Ελλάδα ή μάλλον η Αθήνα θα είναι οπωσδήποτε μια καλύτερη πόλη με ασφαλείς υποδομές και πιο άνετες συνθήκες κυκλοφορίας και ζωής για τους κατοίκους της. Αλλά από πότε χάσαμε την ευθυκρισία μας ώστε να προσχωρούμε στην αρχή ότι «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»; Δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά τα έργα με πιο χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με πνεύμα νοικοκυροσύνης, έτσι ώστε να μην πληρώνει ο φορολογούμενος για δεκαετίες ολόκληρες τις σπατάλες, τα λαδώματα, τις καταχρήσεις και προπαντός τα υπερκέρδη των αετονύχηδων εργολάβων; Οι πολίτες πάντως με όσα διαβάζουν, ακούν και βλέπουν αισθάνονται ότι με επίκεντρο τους Ολυμπιακούς στήθηκε ένα τρελό φαγοπότι των ολίγων, τον αλμυρό λογαριασμό των οποίων θα εξοφλούν οι πολλοί με νέα λιτότητα ή πρόσθετους φόρους.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες με όλα τα συμπαρομαρτούντα έργα είχαν προϋπολογιστεί να στοιχίσουν 4,6 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο θα κατανεμόταν στους προϋπολογισμούς της τελευταίας τετραετίας. Η προηγούμενη κυβέρνηση με τις καθυστερήσεις που ανέχθηκε, τις υπερβάσεις στα έργα που ενεθάρρυναν οι ανίκανοι υπουργοί της κτλ. εκτόξευσε το κόστος σε απίθανα ύψη. Η αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού κυρία Φάνη Πετραλιά έδωσε έναν πίνακα πιστοποιήσεων για έργα που παρελήφθησαν από τον προκάτοχό της ως τον Φεβρουάριο και τα οποία παρουσιάζουν υπερβάσεις 522 εκατ. ευρώ ή 48,55%! Τι γίνεται με τα έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλων υπουργείων; Εκεί οι υπερβάσεις φθάνουν ως το 1,5 δισ. ευρώ και δεν θα ήταν

υπερβολή αν προβλέπαμε ότι τελικά οι Ολυμπιακοί θα μας στοιχίσουν από 7 ως 9 δισ. ευρώ.

Να σημειώσω απλώς ότι «για να καλυφθούν οι καθυστερήσεις» στα έργα και να είμαστε έτοιμοι σε όλα τον Αύγουστο, εργάζονται τώρα νυχθημερόν χιλιάδες πρόσθετοι εργάτες, μηχανικοί και άλλα στελέχη, όλοι με υπερωρίες των οποίων η αμοιβή φθάνει το 250% του βασικού μισθού. Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται και οι εργολάβοι κερδίζουν από την ανικανότητα των πολιτικών που πήραν την Ολυμπιάδα το 1997 και ως το 2004 δεν είχαν προχωρήσει ούτε ως τη μέση πολλά έργα. Αν υπήρχε σοβαρό κράτος τα έργα θα ήταν έτοιμα εδώ και έναν χρόνο και θα τα είχαμε ήδη αξιοποιήσει τουριστικά.

Αλλά το πνεύμα της λεηλασίας του δημοσίου χρήματος έχει δυστυχώς επεκταθεί τώρα καθώς στον χορό μπαίνουν πολυπληθείς ομάδες δημοσίων υπαλλήλων. Ολυμπιακό επίδομα ύψους 2.500 ευρώ θα πάρουν λόγω πρόσθετης εργασίας 54.000 άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ το διεκδικούν και θα το πάρουν επίσης πυροσβέστες, λιμενικοί, νοσοκομειακοί, στρατιωτικοί (12.000 άνδρες) και ο κατάλογος μεγαλώνει καθημερινά. Στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν ότι το ολυμπιακό επίδομα θα κοστίσει 200 εκατ. ευρώ.

(Πηγή: "Το ΒΗΜΑ", 06/06/2004)