

## **Κυριακή μετά τα Φώτα: Ομιλία περί σκανδάλου (Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως)**

**Categories :** [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

**Date :** Ιανουαρίου 10, 2014

(Ματθ. δ' 12-17)

- Θα πρέπει να αποφεύγουμε τον άνθρωπο που θέλει να μας βλάψει;
- Θα έπρεπε οι απόστολοι να σταματήσουν το κήρυγμα αφού έβλεπαν τους απίστευτους να σκανδαλίζονται; Η αγάπη γι' αυτούς δεν θα έπρεπε να τους κάνει να σιωπήσουν και να φύγουν;
- Εάν δεν παραβαίνω κάποιο νόμο και δεν δημιουργώ αταξία, φταίω αν ο άλλος σκανδαλίζεται από τις ενέργειές μου;
- Μεγάλο το βάρος της αμαρτίας του σκανδαλισμού των αδελφών μας. Γιατί ενώ μία αμαρτία κρυφή βλάπτει μόνον εκείνον που την πράττει, η φανερή αμαρτία βλάπτει και όλους όσους την βλέπουν ή την ακούν.
- Γιατί όμως το φανερό αμάρτημα μεταδίδεται τόσο εύκολα στους ανθρώπους;
- Η αυθάδεια μητέρα όλων των αμαρτημάτων.
- Μεγάλο το βάρος της αμαρτίας του σκανδαλοποιού, αλλά και ο σκανδαλιζόμενος γίνεται υπόδικος κολάσεως.
- Πρέπει να φεύγουμε από τους ανθρώπους που μας σκανδαλίζουν;
- Ποιός όμως άνθρωπος ποτέ κανέναν δεν εσκανδάλισε; Κανείς. Ποιός λοιπόν μπορεί να σωθεί;
- Είναι πράγματι η υπόθεση του σκανδάλου τόσο δύσκολη; Με ποιό τρόπο μπορούμε να καταφέρουμε να μην σκανδαλίσουμε;
- Σε ποιά περίπτωση πρέπει να εγκαταλείψουμε το έργο μας προκειμένου να μην σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας;

## Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ

Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...

<http://alopsis.gr>

---

**Διαβάστε τον λόγο από το  
"Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη  
(τόμ.  
2ος, σελ. 349 - Έκδοσις 1840), πατώντας [εδώ](#)**